

**STEDENTRIP**

1



2



7



6

1 Het Huis met de Kogel. 2 Uitzicht op De Waag. 3 Speciaalzaak Samen in de keuken. 4 Het Grote Piethuis in de Grote Sint-Laurenskerk. 5 Hotel Luttkik. 6 De Eendracht Alkmaar in 't IJkgebouw. 7 De Molen van Piet.



5

Alkmaar, aangenaam!

De kaasmarkt kennen we allemaal, de Grote Kerk ook. Maar waar moet je nog meer zijn in het verrassend diverse Alkmaar?

door **Sigrid Stamkot**

Boeken vol zijn er over Alkmaar en haar historie te schrijven en dat heeft schrijfster Simone van der Vlugt ook gedaan. Onder meer haar boek *Schijndood* verhaalt over de Kaasstad en het was haar wens om de verfilming van *Lois*, gebaseerd op haar succesvolle thrillerreeks, hier op te nemen.

De bijna 110.000 inwoners tellende plaats kent dan ook veel schilderachtige decors, met zijn grachten met slingerende kinder-kopjeswegen, de in verschillende kleuren geschilderde historische pandjes waarvan er geen hetzelfde

de lijkt en bijna overal een uitstekende (kerk)toren van onder meer de Grote Kerk en de Heilige Geestkapel in het zicht.

ONANGANGETAST

„Alkmaar is een warme, gezellige stad waar veel is te doen, maar die nog niet uit zijn voegen is gebarsten van de toeristen”, omschrijft Van der Vlugt de plaats waar zij al 29 jaar woont. „Een plattelandstad die het weliswaar van het toerisme moet hebben, maar daardoor niet is aangetast.”

Uiteraard roemt de auteur Alkmaar om zijn geschiedenis. Het was immers de eerste Hol-

landse stad die zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog vrij vocht, in 1573, en die de Spanjaarden met succes wist te weerstaan.

„Hier keerden de kansen voor de Nederlanders; een belangrijke kentering.”

Zeker d'Oude Stad, het historische hart waar ook het houten Huis met de Kogel staat, eert dat historische hoogtepunt,

met onder meer een muurschildering in de Spanjaardstraat op een van de vele goed bewaard gebleven schilderachtige huizen. Rondlopend in de binnenstad vind je overal op panden bordjes met de nodige informatie, wat de wandeling een extra laag geeft. Wat ook opvalt is de diversiteit: qua winkels, met naast de bekende shopstraten Lange-straat en de Laa ook veel boetiekjes en speciaal-zaken, qua restaurants, van de hot-spot Meat&Co voor de carni-voor tot Sencha voor de veganist, en qua terrasjes die op elke hoek van de straat op of

elk plein zijn te vinden. Niet voor niets werd de plaats in 2017 nog tot beste winkelstad van Nederland verkozen. Als we dan toch aanstippen wat opvalt, pakken we de vriendelijkheid van de bewoners mee. Een praatje op straat is zo gemaakt en ook in de restaurants wordt enthousiast over de omgeving gepraat.

MINI-AMSTERDAM

Alkmaar wordt ook weleens mini-Amsterdam genoemd: een stad die compleet is, maar waar je (in elk geval in oktober) nog niet over de toeristen struikelt, en bovendien overal wat te zien. „De verhalen liggen voor het opscheppen”, vindt Simone van der Vlugt. „Eigenlijk verbijstend dat dat nog niet veel vaker is gedaan. Dus doe ik dat maar.” En VRIJ hierbij ook!

Verhalen
liggen er
voor 't
opscheppen

Zeker doen!

ETEN
Verrassend

De kaart van restaurant **Turfmarkt** is verrassend, met onder meer *dry-aged* rode biet voorzien van Oosterse 3-bonen-salade, dorade in zout en Iberico-varken dat voor de neus op de houtskolen wordt gebraden. Al kun je hier ook terecht voor ontbijt en lunch.
Turfmarkt 13
turfmarkt-alkmaar.nl

Huiskamer

De huiskamer van Alkmaar noemen ze zichzelf bij **De Eendracht Alkmaar in 't IJkgebouw** en het is dan ook gezellig aanschouwen in het houten en industriële interieur. Ooit een wereldwinkel, getuige de teksten op de trap, en een anti-kraakgebouw, te zien aan de streepart op de deur, is het nu een centraal gelegen plek waar hondeneigenaren een koffietje doen, zakenmensen aan de lange

houten tafel hun deals bespreken of waar wordt geluncht met landbrood met buispek of geïmporteerd met jonge bloemkool geroosterd met vadouvan, amandel en oude boerenkaas.
Alckmariapad 2
deendracht-alkmaar.nl

DOEN
Pietenfeest

De Grote Kerk is tot en met 5 december veranderd in het Grote Piethuis (entree €7,50). Hier kun je de Sint en zijn piethen helpen met inpakken en door de schoorsteen gooien van cadeaus, je schoen zetten en pepernoten uit de snackwand trekken. Als Sint eenmaal het land uit is, is de Grote Kerk een niet te missen rustieke plek, met haar mooie lichtinval door de grote glas-in-loodramen.
Koorstraat 2
grotekerk-alkmaar.nl
hetgrotepiethuis.nl

Karakteristieke molen

Piet is er niet, al wordt de karakteristieke stelling- of koren-molen nog altijd bewoond en bemalen door de familie van Cornelis Piet die het gevaarte in 1884 kocht. De wandeling naar de **Molen van Piet** is fijn, de Clarissenbuurt eromheen ook.
Clarissenbuurt 4 molenvanpiet.nl

SHOPPEN
Keukengenot

De speculaaslikeur, de *fudge* en zeezoutlikeur, de cannoli's en de verschillende oljefolies uit de tap (aanrader: die met basilicum): alles wat je in speciaalzaak **Samen in de Keuken** vindt, is persoonlijk door de eigenaren uitgezocht en gehaald uit onder meer Italië en Griekenland.
Fridsen 76A
samenindekeuken.com

Conceptstore

Potten, vazen, kaarsen, textiel,

lampen en zelfs meubelen: het fijne van **concept stores** is dat je er zo'n beetje alles vindt. Moe van het shoppen, kun je bij **Living Roots** ook ontbijten met een *acaï-bowl* of lunchen met sandwiches brie uit de oven, geroookte zalm of vegan tonijnsalade.
Mient 13
livingroots.nl

SLAPEN

Wij slapen in **hotel Luttkik**, gelegen in hartje stad. De zes (elk van elkaar verschillende) kamers zijn ingericht met lichte kleuren en

natuurlijke materialen en aan luxe (lees een vrijstaand bad en inloop regendouche) geen gebrek. Mocht je zo dol zijn op het interieur en de accessoires dat je het mee naar huis wilt nemen, dat kan: bijna alles is verkrijgbaar in de bijbehorende winkel.
Appelsteeg 1 luttikalkmaar.nl

Andere aanraders om te overnachten:

-Wolf Hotel Kitchen & Bar Mient
3, wolfalkmaar.nl
-t Fridsen Fridsen 107-109,
fridsenalkmaar.nl